

De kennismaking met Renate Westermann op de akademie te Salzburg in 1979, waar we beiden de sporen van beroemde professoren probeerden te volgen, was voor mij een vlam die de toorts heeft aangestoken tot een langdurige vriendschap.

Zij is een vrouw die de kunst heeft verstaan haar huishouden, in het opvoeden van zes kinderen, te koppelen aan een creativiteit die de uiting is van haar diepste gevoelens.

In 1979 stond zij onder leiding van professor R. Kortokraks waarbij zij tevens deze zomer 84 lessen heeft gevolgd in Italië.

Kortokraks is een mens die op een summiere wijze zijn expressie van kunst tot uiting brengt. Een expressie die Renate in haar werken volledig beheerst. Een penseelstreek één lijn en beel de wereld van de natuur wordt er in weerspiegeld.

De spiegel van haar ziel die het embleem vormt van een passie die niet te stuiten is.

Ik ben trots een prachtvrouw als Renate in Vlaanderen te mogen ontvangen en aan u voor te stellen.

A. Jordaens

*RENATE WESTERMANN
wordt als gaste ontvangen door
AMANDA JORDAENS
in galerij Cellart*

*van beiden zijn werken te bezichtigen vanaf
19 oktober tot en met 4 november 1984*

*Vooropening waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd :
vrijdag 19 oktober te 20.00 uur*

*Openingsuren : alle dagen van 9.00 t/m 18.00 uur
zaterdag en zondag van 14.00 t/m 19.00 uur*

*Adres : galerij Cellart
Volkstraat 62 - 64
2000 - Antwerpen*